

Formandens indlæg.

Det er med beklagelse, at Jan Sommer Kjær har været nødt til, at trække sig som formand, af personlige årsager. Han træder også ud af bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Jan for hans indsats.

Som ny formand, er jeg nu blevet indsat. Jeg har været med i mange år og jeg lever og ånder for "mine børn", så jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste, for at køre foreningen videre i den ånd, der hele tiden har været i foreningen. Vi skal igen have mange flere medlemmer, så vi kan invitere mange flere russiske børn. Som I alle ved, så er behovet stadig meget stort. Bestyrelsen og flere medlemmer gør en stor indsats, for at skaffe flere medlemmer og værtsfamilier.

Selvfølgelig skal vi også holde vores sommerlejr for danske børn kørende, for her er der bestemt også et stort og stigende behov. Børnene kommer med stor glæde igen, år efter år, så foreningen må jo gøre noget rigtigt. ;)

Et af vores store problemer er, at flere fonde, som hidtil har givet, er begyndt at afvise vores ansøgninger. Det er blevet meget sværere, at få økonomien til at køre. Jeg må bare smøge ærmerne op og forsøge mit bedste for at skaffe flere penge.

Jeg håber, I alle vil få en dejlig sommer med jeres børn!

Venlig hilsen Poul Erik

Ny redaktør af nyhedsbrevet:

Jeg har modtaget stafetten, som redaktør på nyhedsbrevet efter Ole Søager.

Ole Søager vil fortsætte med at være webmaster, indtil jeg har helt styr på denne funktion. Mange tak til Ole.

Med venlig hilsen Bodil Kjær

Nyhedsbrev:

Næste nyhedsbrev, på grund af de høje porto udgifter, vil næste nyhedsbrev blive sendt som e-mail.

Derfor vil jeg gerne bede alle medlemmer, der ikke er værtsfamilie i år, om at sende jeres e-mail adresse til mig.

På mail sekretær@njhh.dk

Hvis der er nogen der ikke har computer, så send et brev til mig, hvor i ønsker at få det tilsendt med post. Min adresse er: Tjennemarkevej 34, 4952 Stokkemarke.

Med venlig hilsen Bodil Kjær

Feriebørnenes ankomst:

I år kommer vores ferie børn **Lørdag d. 8. juli og tager hjem igen Lørdag d. 29. juli.**

Tidspunkt for børnenes ankomst vil være:

Højmølle kro kl. 11:40

Transportcentret ved Køge/Ølby kl. 12:15.

Kolding: P-pladsen på Snebærvej kl. 16:00.

HUSK! At være ved afhentningsstedet ½ time før forventet ankomst.

Hvis der bliver ændringer, vil I blive kontaktet.aQ

Sommerlejr 2017

Vi gentager sidste års succes med at afholde sommerlejr for børn i alderen 7-12 år (ca) som ellers ville have svært ved at komme på ferie. Vi er igen i Onsevig gl. kro og vi har i skrivende stund 26 tilmeldte børn. Vi starter lørdag den 15/7 kl. 13,00 hvor vi er klar til at modtage børnene. Der er flere som vi mødte allerede sidste sommer, men der er også børn som har været med i de 2 år hvor vi har været tovholdere på lejren.

På årets sommerlejr vil vi ligesom sidste sommer afholde "*international dag*" hvor det vil glæde os at se så mange ferieværter til russiske børn til en oplevelse af helstegt pattegris med tilbehør, der vil stå en "donations gris" så kan man putte en mønt i for maden. Det vil sige, ingen fast pris for maden, men øl og vand skal i selv medbringe. Vi håber på at vejret bliver rigtig fint, men ellers er der indendørs plads. Vi håber på at der vil være en tolk tilstede så eventuelle spørgsmål i forbindelse med de russiske børn kan afklares, men det finder vi ud af inden da.

Hilsen

Bengt, Nadia og Lissi

Med hjertet i Rusland.

2012 var året hvor vi havde vores første feriebarn fra Rusland.

Mariia Osadchaya var blot 9 år gammel, da hun første gang var i Danmark.

Jeg husker tydeligt den lille pige, med de lange fletninger, lyserøde kasket og grå jogging-dragt komme ud af bussen i Glumsø..

Da vi blev præsenteret for hende fik vi det største smil og varme knus af hende, og ja så var vi solgt..

Da vi ankom hjemme fik hun dog tårer i øjnene, blev stille og vi kunne se hun var lidt klemt ved situationen.

Men dette ophørte hurtigt, da min mand John lavede et " sjovt" stunt, hvorefter jeg (uden at tænke over det) kaldte ham:" kuritsa " som på russisk betyder kylling.

Der kunne hun ikke lade være med at grine og straks efter var alle hendes blokader væk, samt vi blev til "mor og far".

Hun viste sig hurtigt at være en fantastisk pige med en stor portion humor og allerede inden første dag var ovre, vidste John og jeg, at hende ville vi invitere så længe det ville være muligt og det har vi siden holdt.

Mariia mistede sin far i 2011, han døde af kræft som følge af den stråling han blev udsat for som oprydder ved Tjernobyl i dagene efter

atom katastrofen i 1986. Dette har også medført at Mariia desværre har knogle skader og er i risiko for i en ung alder at udvikle knogleskørhed.

Mariia's mor gik efter farens død psykisk ned og er i dag ikke-eksisterende i Mariia's liv og hun har siden farens død boet hos sin "babuska" på farens side.

Mariia's gentagne ophold hos os gennem årene, har dog haft så meget positiv virkning på hendes helbred at knoglerne er blevet stærkere.

I vores tid som værtsfamilie har vi også haft andre børn end Mariia, alle søde og kære.

Vi har erfaret diverse skavanker børnene har haft, nogle med allergi, sarte maver og en enkelt gang en som ikke var alderssvarende. Alt sammen grundet den radioaktive forurening området desværre stadig lider under efter Tjernobyl katastrofen.

Hvad laver vi med børnene?:

Vi bor på landet og har en kæmpe grund.

Her sætter vi en pool på 12.000 liter op, vi laver en stor vandglidebane af pressening og vi har en trampolin, samt andre legeredskaber..

Det mest brugte er: Poolen!!!

Her kan gå timer med grin, hygge og plaskeri... Gerne så mange så muligt og det sker at der er 10-12 børn her i den periode, da vi også får besøg fra anden værtsfamilie.

Derudover har vi et år været i Tivoli i København, et andet år var vi i Djurs sommerland, vi har besøgt Faxe kalkbrud, Køge strand og en nærliggende bade sø.

Hvad betyder disse ting for os?:

At være værtsfamilie for disse børn er en fantastisk oplevelse og den bliver bestemt meget glædelig, når man erfare den indflydelse børnenes 3 ugers ophold har på deres helbred som helhed.

Der kommer ekstra liv i huset (og her er vi 5 i forvejen)

Man oplever lidt den russiske kultur og her blander vi det gerne sammen i hyggestunder og madlavningen (russisk mad).

De børn vi har haft, vil med stor glæde gerne præsentere os for rusisk mad og vi har også tilladt dem at benytte køkkenet til madlavningen. Men også når de russiske børn slippes løs på indkøb i Fakta til den mad de vil lave.

Alt den glæde, liv og kærlige atmosfære, samt blandet russisk/dansk kultur er så berigende og vi vil ikke undvære det.

Selv om vi her til dagligt er 5 i husstanden, ja så føles det meget tomt når feriegæsterne rejser hjem.

Mariia er og bliver vores datter og savnet til hende er meget stort.

Så vi glæder os altid til hun kommer igen.

Men vi glæder os bestemt også til igen at åbne vores hjem og hjerter for nye børn.

Min ønske for Nordjysk Humanitærhjælp:

Mit ønske for Nordjysk Humanitærhjælp er, at der kommer flere værtsfamilier til og dermed også flere ferie børn.

At der bliver gjort opmærksom på hvor vigtigt det stadig er der mere end 30 år efter Tjernobyl katastrofen, at radioaktiv forurening ikke "bare" forsvinder.

Den vil altid lure et sted og sætte sine dybe spor i generationer fremover.

Jeg har derfor gjort det til min hjertesag, at kæmpe for at gøre opmærksom på foreningen.

At tage ud og holde foredrag/fortælle om Tjernobyl katastrofen og derved foreningens arbejde omkring ferie børnene fra de stadig radioaktive områder.

Derfor er min mand og jeg også til tider at træffe i Storcentre, hvor vi med en Stand, billeder, videoer og brochure viser at

Nordjysk Humanitærhjælp eksistere.

Min helt store drøm er at lave en slags " dokumentar" om foreningen, gerne med stort og dyb indhold.

Sammen kan vi nemlig gøre en forskel..

Heidi Rasmussen

Planer for dette års feriebørn.

Jeg har haft feriebørn siden 1999 og det er efterhånden svært, at finde på nye spændende ting, der vil glæde og overraske dem. En tur til stranden eller Svømmestadion Danmark, har altid været blandt de helt store succeser. I det hele taget noget med vand. Givskud Zoo eller et Sommerland plejer også at være populært. Igen er det badelandet, der trækker mest.

For en uges tid siden, sad jeg og chattede med den ældste af mine feriepigter og jeg fortalte hende, at deres bustur, formegentlig ikke ville være så lang i år, som sidste år. Hun synes, at det var ærgerligt, for hun havde virkelig nydt turen. At se solen stå op og gå ned, synes hun havde været vidunderlig. Hun havde også nydt landskabet, som de var kørt igennem. Hun elskede naturen. Jeg spurgte hende, hvad hun kunne tænke sig at se i år. Hun svarede, at hun godt kunne tænke sig, at komme op på det højeste bjerg i Danmark. Jeg måtte skuffe hende med, at vi ingen bjerge havde i Danmark. Det højeste punkt var Møllehøj og det var kun ca. 173 m. højt. Jeg fortalte hende også, at de 5 højeste punkter i Danmark lå tæt ved hinanden, så vi kunne godt køre der til og se dem alle. Jeg spurgte så hende, om hun kunne tænke sig, at prøve at sove i shelter. Hun vidste ikke hvad det var, så jeg sendte hende et billede af en. Den var hun helt med på. Så gik jeg i gang med at finde en shelter i nærheden af Møllehøj. Det viste sig, at den nærmeste lå på toppen af Møllehøj. Så kunne det vist ikke blive bedre.

Dagen efter chattede jeg med den næstældste af mine piger og jeg spurgte også hende, hvad hun ville sige til at prøve, at sove i shelter på Danmarks højeste punkt. Hun var lidt bange for, at det ville blive for koldt. Jeg måtte berolige hende med, at der ikke var specielt koldt der, da det kun var 173 m. højt. Det var bare en bakke. Desuden havde jeg

nogle gode soveposer. Hun accepterede det lidt modvilligt og sagde, at hun meget gerne ville prøve, at komme i en forlystelsespark. (Det nåede vi ikke sidste år, hvor hun var her for første gang.) Vi blev så enige om, at vi kørte op og så de 5 højeste punkter og overnattede i shelter. Dagen efter, kører vi så videre til Djurs Sommerland. Hun ville godt hjem først, for at skifte tøj, meeen jeg gider ikke, at køre 1½ time hjem, for så at køre tilbage igen samme vej til Djurs Sommerland, så vi blev enige om, at hvis hun skulle skifte, så kunne hun gøre det undervejs.

Jeg har endnu ikke hørt, hvad de 2 yngste synes om idèen, men Djurs Sommerland tvivler jeg på, at de har noget imod at besøge.

Jeg har også overvejet, at tage på foto safari i en skov, eller et andet sted i naturen. Næsten alle mine børn, har været meget glade for at tage billeder. Nå, det kan jeg foreslå, hvis vi en dag ikke lige ved, hvad vi skal give os til og trampolinen ikke er spændende nok den dag.

God sommer til jer alle

Poul Erik Gehrcke Sommer

Er der stadig behov for at hjælpe børnene i Novozybkov, mere end 30 år efter Tjernobyl katastrofen?

Det må vi desværre sige ja til.

Mellem 120.000 og 200.000 mennesker lever stadig i de stærkt forurenede områder i Hvide Rusland, Ukraine og Rusland. Heraf bor de ca. 40.000 i Novozybkov, i det sydvestlige hjørne af Rusland.

Dette skyldes hovedsagligt fattigdom. Der er stor arbejdsløshed i de genbosættelseszoner, hvor man valgte at flytte de ramte borgere til og samtidig blev de udsat for stigmatisering, fordi folk i andre dele af Rusland er bange for at de slæber radioaktiviteten med sig. De kalder dem ”Chernobylivtsy”.

Derfor har mange valgt at flytte tilbage til deres hus og lille jordlod i det forurenede område. Det er valget mellem at sulte i dag eller acceptere de øget risiko for cancer senere.

Og den øget risiko er der, - også i 3. generation.

Der er set en stor stigning i tilfældene af cancer i skjoldbruskkirtlen, mave og lunger. Samtidig er der en stigning af antallet af ”cerebral parese”, Down Syndrom og fysisk vansiring, blandt nyfødte.

Ja! Der er stadig behov for børnene fra Novozybkov, at komme til Danmark, til frisk luft og en sund – nærende kost.

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE ANDRE – SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL!